



# BEWEGEN BEWOGEN BEWEGEN

tentoonstelling van wandtextiel  
in de Adventskerk, Zoetermeer  
in het kader van het Feest van de Geest 2014

## BEWEGEN BEWOGEN BEWEGEN

Het Feest van de geest en het specifieke thema voor 2014 "het vuur dat nooit dooft" betekent voor mij het in gang zetten van gedachten en het maken van verbindingen.

Ik heb deze tentoonstelling dan ook Bewegen, bewogen, bewegen genoemd:

- er beweegt iets of je beweegt zelf: kortom **bewegen**
- je wordt geraakt maar het kan ook betekenen dat er een moment rust ontstaat, een moment van reflectie: kortom je bent of het heeft **bewogen**
- je geeft waardoor je geraakt bent door; je maakt verbinding. Er beweegt weer iets: kortom **bewegen**

Voor de Adventskerk heb ik 2 specifieke werken gemaakt: een mobile/installatie met de titel *Bewegen, bewogen, bewegen* en een serie genaamd *Jaar rond*. De serie bestaat uit 4 kleine werken gebaseerd op de liturgische kleuren.

De overige werken zijn bestaand werk, waarvan het thema goed aansluit en qua maat goed past in de kerk:

- grow and flow
- gezamenlijke beweging
- Golderli (een klein beekje in Zwitserland)
- lange tafelgesprekken
- wolken

Voor de Pelgrimskerk heb ik eveneens een serie *Jaar rond* gemaakt.

Ik hoop dat mijn werk een bijdrage geeft aan het Feest van de Geest: een feest vol kleur en diversiteit.



## **BEWEGEN BEWOGEN BEWEGEN** 2014

Het geheel beweegt zachtjes op de luchtstromen veroorzaakt door de mensen in de kerk, vergelijkbaar met de gedachten achter het feest van de geest.

Er hangen verschillende smallere zijden stroken aan de zijkant, verschillende gedachten, verschillende wegen. De wegen zijn gesymboliseerd door blok motieven. Op de vilten strook zijn mensfiguren zichtbaar. Zij vormen ook een gedachte, een beweging.

De rode stroken hangen in het midden: de centrale beweging van het feest van de geest. De vurige tongen, gedachten die zich uitstrekken en verspreiden over de grond. Tussen stroken hangen 3 grotere doeken. Op het ene doek zijn bewegende, dansende vrouwen, op de andere doeken bewegende, dansende mannen. Het is immers feest.

